

---

# BÖRJAN PÅ BÖRJAN – VISBY BK:S HISTORIA

---

*Tommy Karlström har varit medlem i klubben sedan 1978 och varit engagerad som ordförande, styrelseledamot med i olika kommittéer och som domare i bruks och lydnad. Han har tagit initiativ till att skriva ner vår klubbs historia - tack för det Tommy. Texten bygger på Tommys egen research och Erika Sandströms avhandling från 2015.*

## Så här började det

Klubben bildades den 4 december 1944 på restaurang Hansegården i Visby under namnet Gotlands Brukshundklubb. Det var den 18:e föreningen i Sverige. Svenska Brukshundklubben hade då funnits i fyra år. Föregångare till SBK var Svenska Skydds- och sjukvårdshunden som bildades 1918. Tävlingsgrenarna som rapport och sök har sedan utvecklats utifrån användningen av hundar i den militära verksamheten. Klubbens första ordförande blev Tore Dahlgren. Han fortsatte som ordförande i 25 år. I början av klubbens verksamhet hölls styrelsemöten i hemmen hos respektive ledamot då klubbstuga saknades.

En liten anekdot från de tidigare åren är att då fick endast styrelsen och tävlingskommittén läsa regler för tävlingar. Det var också viktigt att i protokoll använda titlar. Att det var en annan tid visar också att under 1952 års fest avlyssnades programmet Karusellen under supén då styrelsen annars trodde att uppslutningen skulle bli dålig. Karusellen var ett populärt radioprogram lett av Lennart Hyland.

Under senare hälften av 50-talet var verksamheten låg och det diskuterades ofta om att lägga ner klubben. För att bredda intresset omorganiserades Gotlands Brukshundklubb. 1963 beslutades att starta upp den sektion i Slite som lades ner 1950 och som nu blev en egen

lokalklubb. Dessutom bildades en ny lokalavdelning i Hemse. Lokalavdelningen i Visby blev Visby brukshundklubb. Efter nedgången i verksamheten i slutet av 50-talet har det stadigt gått framåt. Från ett sextiototal medlemmar vid klubbens bildande till som mest 346 medlemmar 1990. Därefter har medlemsantalet i stort sett varit runt 250-300 medlemmar. Den största enskilda ökningen skedde 1967 då antalet medlemmar ökade från 42 till 95. En orsak kan förklaras med att det hölls en mycket populär TV-kurs som lockade många nya medlemmar.

Ett annat diskussionsämne har varit brukshundar kontra mindre hundraser. Brukshundklubben har som en av sina uppgifter bland annat att jobba för en bättre hundhållning i samhället, men att samordna detta har inte varit helt oproblematiskt. Nya tävlingsgrenar har tillkommit som agility och rallylydnad och i mitten av 70-talet blev lydnaden officiell tävlingsform och drog till sig många tävlande. Dessa grenar har inte varit lika accepterade som bruks.

## Klubbstuga och lokaler

Första klubbstugan blev till 1949, en militärbarack som var placerad på Galgberget. 1950 flyttades baracken till Krookska dungen. 1966 uppfördes en ny och något större stuga på A7:s mark vid vägen St Törekvior. Det tillkom även en stuga med hundboxar och förråd skänkt av medlemmen och sedermera ordförande Lars Sundahl som även skänkt skylten med texten "Hundkojan" som fortfarande finns på väggen vid klubbstugan. El installerades och på 80-talet vatten och avlopp genom ett räntefritt lån från Gotlands kommun/region Gotland.

Under 80-talet diskuterades en flytt eftersom det fanns planer på att bebygga A7-fältet. Undertecknad och dåvarande kassör Bert Othberg hade många kontakter med militären och kommunen om eventuella platser att flytta verksamheten till innan nuvarande plats vid Nunnesiken blev aktuell. Det var militärens mark och såg inte ut som idag. Det var skog på parkeringsplatsen och där stugan skulle stå och planerna var inte i användbart skick. Men tack vara militärens hjälp med avverkning och iordningsställande av parkering med mera så var vi framme vid flytten som skedde i september 1992. Invigningen skedde vid årsmötet 1993.

Att ställa iordning nya planer och bygga nya förråd skulle inte ha fungerat om det inte fanns personer som var villiga att lägga ner många ideella arbetstimmar. Många hjälpte till men de två personer som jag

vill nämna i första hand är Sven Boberg och Evert Sjölin. De var "hustomtar" under flera år och gjorde en ovärderlig insats för klubben.

Vid stugans invigning gjorde en nystartad uppvisningsgrupp sitt första framträdande. En grupp som under flera år var flitigt anlitad och uppskattad. De arvoden vi fick in investerades i högtalaranläggning som kom till användning vid våra framträdanden. Exempel på uppvisningar var SKK:s Gotlandsutställning, Stångaspelen, Lantmännens skördefest, Plöjnings.SM, försäkringsbolags evenemang, julmarknader och flera affärskedjors evenemang i Södervärnshallen med tusentals hejande personer på läktarna.

